



Agenda

Zondag 5 april – 10.30 u

Feestelijke paasviering met huisorkest

Nadien: paaseieren rapen in de tuin



Donderdag 9 april – 11.30 u

(G)orgelen in Sint-Nicolaaskerk

Onder leiding van Joost D'Hont



Zondag 19 april – 9.00 u

Vormselviering in de kerk

Iedereen van harte welkom

Let op: de viering van 10.30 u vervalt



Woensdag 22 april – 20.00 u

Kiemkrachtgesprek met Emmanuel Van Lierde

Heilige Familiekerk, Hertenstraat, Sint-Niklaas

Inkom: €5



10 maart 2026 t.e.m. 24 mei 2026

Frans Wuytack wordt geëerd in Sint-Niklaas



Verzoeningsviering

31 maart 2026



Wie liever minder papier gebruikt, kan via deze QR code voortaan de viering volgen op de tablet of GSM.



Welkom

Gebed

**God,
wentel de steen weg die ons leven donker maakt en van ons hart een graf. Wentel de steen weg die onze glimlach doet verdwijnen, die zorgt dat we geen mensen meer 'echt' kunnen ontmoeten, die ons verhindert om te spreken en om op te komen voor het onrecht dat in de wereld en in onze omgeving gebeurt. Help ons om de steen weg te werpen zodat we weer Jouw Liefde kunnen ontvangen en Jouw nabijheid en steun kunnen voelen. Amen.**

Bezinnend verhaal

Evangelie Johannes 8,1-11

We lezen uit het evangelie volgens Johannes.

Jezus, ik denk aan Jou, Jezus, ik spreek over Jou, Jezus, ik hou van Jou.

Overweging

Vorbeden

God,
help ons om die stenen weg te gooien die ons afsluiten van de ander. Maak dat we stapstenen leggen om tot de ander te komen en zo Jouw liefde laten voelen aan onze medemens. Laat ons bidden:



Laat ons bid - den. Laat ons
bid - den in de stil - te van ons
hart, dat de Va - der ons
daar - toe be - zie - len mag.

God,
help ons om geen steen te werpen.
Een steen van "geen kansen geven"
omdat je die mens niet kent,
om het 'anders zijn'.
Jij hebt ons allemaal geschapen
naar Jouw beeld.
Doe ons dit inzien zodat wij voor ieder mens
het leven menswaardig laten worden.
Laat ons bidden: **laat ons bidden ...**

God,
laten we, van onze wetten en regels
binnen de Kerk,
geen stenen maken
die mensen tegen de grond laten gaan.
Laat de wijsheid het halen
zodat we een hartelijke,
vredevolle gemeenschap zijn.
Dat we zo Jouw Liefde laten voelen
aan hen die het zo nodig hebben.
Laat ons bidden: **laat ons bidden ...**

God,
Wil de steen van pijn lichter maken
voor hen die ziek zijn, die iemand missen,
die het einde zien naderen.
Geef dat zachte handen hen verzorgen
en steunen in deze moeilijke dagen.
Laat ons bidden: **laat ons bidden ...**

Inleiding op het lied

Lied

Ik heb een steen verlegd – Bram Vermeulen

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders dan voorheen
De stroom van een rivier
hou je niet tegen
Het water vindt er altijd een
weg omheen.



Misschien eens gevuld van sneeuw en regen
Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee
Om hem dan glad en rond gesleten
Te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die ene steen
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die ene steen
Het water nooit dezelfde weg zal gaan.

Slotgebed

**Wij danken U, God,
omdat Gij aan elk van ons gezegd hebt:
"Ik hou van je."
Wij danken U,
omdat Gij nieuwe kansen geeft
en een nieuwe toekomst
voor ons openlegt.
Blijf ons nabij met uw levenskracht
opdat wij de geboden kansen aangrijpen
en kiezen voor een nieuw leven
dat telkens weer zegt aan onszelf
en aan anderen: "Ik hou van je." Amen.**

Zending en zegen

Gongklanken

